

Här påträffa vi flera offerstenar, något som annars är sällsynt i nordöstra Skåne. Professor Sv. Nilsson har i »Nordens urinvånare» beskrifvit ett par sådana från sydöstra Skåne. Offerstenarna i Tockarp äro i storlek som altare och med 7—14 små hålor i hvarje sten. Här var under hednatiden en offerplats, och det är en sägen, att den förste som i Göingebygden förkunnade den kristna läran, en af biskop Sigfrids tre systersöner från Växjö, först upp-



TROLLEBACKARNA VID GLIMÅKRA.

C. Nilsson fot.

trädde här och att han döpte i en källa, som under namn af dopkällan ännu utvisas i närheten. Ett kapell skulle då ha byggts här och ett längre uppe i socknen, hvilka båda nedrefvos, då Glimåkra kyrka byggdes i början af 1300-talet.

Efter denna dagslånga utfärd vilja vi fortsätta vår järnvägsresa och bemärka då först Bosarp, tvenne välbyggda gårdar å ömse sidor om och intill järnbanan. Här vid ån har funnits en tyvärr förstörd ättehö, där gårdens grundläggare Bose skall ha varit begrafven. På 1670-talet beboddes Bosarp af en ryttmästare Berg, som af Karl XI fick gården för sitt nit mot snapphaneriet. 1693 såldes gården till två bönder, som delade den och i hvars släkt Bosarp alltjämt befunnit sig.

Från Boalts station lämpar det sig att ånyo göra en utflykt, som kan utsträckas till Örkened, om man så vill. Vi